



Van het pastoraat

Liturgie van het alledaagse **Leeskring in de Veertigdagentijd**

Op onvoorziene momenten en in het ritme van elke dag kunnen we ons verrassend bewust worden van Gods aanwezigheid. Hoe omarm je het heilige in het gewone en het gewone in het heilige? Tish Warren, priester in de Anglicaanse kerk in de USA, schreef een inspirerend, praktisch boek over de kleine gewoonten die ons leven vormen, bekeken door de lens van de liturgie. Ze trekt daarbij lijnen van de dagelijkse naar de kerkelijke praktijk, waardoor je je meer bewust wordt van de waarde van de liturgie, in zowel het gewone leven als de zondagse kerkdienst.

In zes bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod als: je bed opmaken, sleutels kwijtraken, restjes eten en e-mail checken. De kring wordt gehouden in de consistorie van de Dorpskerk Oostvoorne en de leiding is in handen van ds. Marijke van Selm (in samenwerking met collegae Helene Perfors en Peterjan van der Wal).

Een fijne manier om in deze tijd naar Pasen toe bewust stil te staan bij leven en geloven!

Waar: Dorpskerk Oostvoorne, consistorie

Wanneer: 15 februari ds. Marijke van Selm

22 februari ds. Peterjan van der Wal

29 februari ds. Helene Perfors

7 maart ds. Marijke van Selm

14 maart ds. Marijke van Selm

21 maart ds. Marijke van Selm

Tijdstip alle avonden van 20.00 tot 21.00 uur

Aanmelden:

via e-mail: predikant@kerkoostvoorne.nl of

telefonisch: 06-4166 4516

'Liturgie van het alledaagse – heilige gebruiken in het gewone leven', Tish Warren - is verkrijgbaar via de boekhandel.

LITURGIE VAN HET ALLEDAGSE

*Heilige gebruiken
in het gewone leven*



Tish Warren